



*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt: ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe*

Door de huidige maatregelen voelen wij ons genoodzaakt de plechtigheid in besloten kring te laten plaatshebben.

Wel is er gelegenheid om de plechtigheid bij te wonen via een livestream. Voor het volgen van de livestream kunt u contact opnemen met de familie via: wkouwer@hotmail.com.

U kunt een herinnering aan Jasper achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Heden is zacht en kalm ingeslapen, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootopa

Jasper Marinus Kouwer

- Jasper -

weduwnaar van Anna Kouwer - Manintveld

De liefde blijft, hij heeft tot het einde genoten van het leven.

* Nijmegen, 8 september 1925

† Delft, 15 maart 2021

Marjan en Cees
Joffrey en Roniet
Hanna
Marnix
Carola en Bob
Mick en Livy

René en Gonny

Leontien
Nancy en Jerom
Lotte, Ivo
Richard

Wendela en Peter