



*Rom. 17 vers 7
Want niemand van ons leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf*

Na een kort ziekbed is overleden mijn lieve broer, mijn aimabele zwager,
onze fijne oom en een bijzondere buurman

Dirk van Santen

* Delft, 28 juni 1930

† Delft, 3 september 2020

Hij leefde vooral voor anderen, was actief bij de Hofkerk en Waalse Kerk
in Delft en het 4-mei-comité.

Rien van Santen
Willy van Kampen
Gert en Herma
Roel en Karen
Simon
Tineke
Chris en Mirjam
Casper
Max
Sophie & Myrthe

In verband met de maatregelen zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.