



“De Heer is mijn herder”

Psalm 23: 1A

Verdrietig, maar dankbaar en met bewondering voor zijn kracht hebben wij afscheid genomen van onze lieve vader en trotse opa

Pieter Marinus Kalkman

Piet

weduwnaar van Nel Kalkman - Hordijk

* Den Hoorn, 21 april 1939

† Delft, 17 augustus 2020

Margreet en Sander

Maaike

Nienke

Arne

Peter

Sjoerd

Kees en Anna

Nina

Lara en Koen

Bram

Hendrine en Ad

Lotte en Raf

Wouter

Marit

Onze vader is thuis in Delfgauw.

In verband met de coronamaatregelen zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.

U kunt een herinnering aan pa achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren.