



Erik Van Puymbroeck

1964 - 2020



*Een lege plek
Een groot gemis
Een fijne herinnering is al
Dat er nog is
Jou te kennen
Vond ik zo fijn
Jou los te laten
Doet pijn*

Intens verdrietig maar blij dat wij hem hebben gekend, geven wij kennis van het onverwachte overlijden van onze allerliefste bijzondere broer, zwager en oom

Erik Van Puymbroeck

* Essen (België), 4 april 1964

† Delft, 17 juni 2020

Frank en Liesbeth
Anne
Iris
Vera



Broer "Bert" zal de wekelijkse metaforen van broer "Ernie", welke voor anderen vaak niet te begrijpen waren, erg missen.

*in verband met de gevolgen van Corona kunnen maximaal maar 30 personen in de aula. Daarom zullen wij familie en goede vrienden apart uitnodigen.

U kunt een herinnering aan Erik achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren