



Wij hadden je zo graag nog bij ons willen houden,
maar je was moe en had veel pijn.
Nu ben je voor altijd gaan slapen en zal altijd in onze gedachten zijn.



*Jouw handen hebben voor ons gewerkt
Jouw hart heeft voor ons geklopt
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Jouw humor heeft ons nooit verlaten*

Op woensdag 20 mei is onze lieve, zorgzame, eigenwijze, humoristische en intelligente vader, opa en overgrootvader helaas overleden.

Willem van Wijk

- Wim -

Geboren te Delft op 23 januari 1930

Overleden te Delft op 20 mei 2020

weduwnaar van Jopie van Wijk - Kap

“Ze zijn weer samen”

Op verzoek van pa heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.

*U heeft vast prachtige herinneringen aan onze vader en opa,
deze zijn voor ons van grote waarde.*

*Wij stellen het op prijs als u deze met ons wilt delen via
www.de-laatste-eer.nl/condoleren*

Els & Rob

Elma, Sascha & Roos

Wendy, Tom, Brenna & Olivier

Hanneke & Erik

Stephanie & Roy

Christiaan & Eline

Larissa