



Wim van der Zanden

1931 - 2020

*Lieverd als ik naar de hemel kijk,
duw ik alle wolken opzij,
daar schijnt altijd de zon,
ik zie jou en jij ziet mij...*

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle warmte, liefde, steun en zorg waarmee hij ons heeft omringd, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn trouwe maatje door dik en dun, onze lieve vader, schoonvader en opa

Wilhelmus Adrianus Antonius Marie van der Zanden

- Wim -

* Delft, 19 september 1931

† Delft, 4 februari 2020

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Wim in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, Juniusstraat 4 te Delft, op donderdag 6 februari van 18.30 tot 19.15 uur.

Wij staan stil bij het leven van Wim in de aula van crematorium Iepen Hof, Hoflaan 18 te Delft, op zaterdag 8 februari om 15.45 uur. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Elly

Marion en Paul
Yanic en Jirina
Chiara en Vincenzo

Elles en Okke
Vosmar
Ravenna

*U kunt een herinnering aan Wim achterlaten op
www.de-laatste-eer.nl/condoleren*