



"Het is goed zo"

*Elisabeth Johanna  
van Scheijndel - de Koster  
- Bebe -*

weduwe van Piet van Scheijndel

*Mijn tijd is op, ik moet nu gaan.  
Maar één ding wil ik je nog vragen,  
mij niet naar een kuil te dragen,  
maar strooi de as, van wat ik eens was,  
zo snel mogelijk in het gras,  
of in een wei, dan ben ik vrij.  
En mocht je soms erg naar mij verlangen,  
loop dan even in de wind,  
dan streel ik je wangen.*

\* Delft, 25 juni 1942

† Pijnacker, 8 december 2019

Jos en Elly  
Mark en Anouschka  
Lindsey, Jason  
Thijs en Lynn  
Robert en Sylvia

Overeenkomstig de wens van Bebe heeft de crematieplechtigheid  
in besloten kring plaatsgevonden.

U kunt een herinnering aan Bebe achterlaten op [www.de-laatste-eer.nl/condoleren](http://www.de-laatste-eer.nl/condoleren)