

A photograph of a dense forest with tall, slender trees. Sunlight filters through the canopy, creating a bright, hazy atmosphere. The ground is covered in fallen leaves and moss. The text is overlaid in the lower right corner.

Jij was de liefde  
Jij was de rots  
Jij was ons alles  
Jij blijft onze trots



Met veel verdriet heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieveling

# Jacobus Hendrikus Derwort

- Coos -

Jouw lieve glimlach zal ik zo gaan missen.

\* Delft, 17 september 1963

† Ypenburg, 21 december 2019

Coos ligt op zijn kamer in de woning aan de Van der Woudendijk 201c te Den Haag. Hier is gelegenheid om afscheid te nemen op vrijdag 27 december van 19.00 tot 19.45 uur.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben in de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, op zaterdag 28 december om 14.00 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Ipse de Bruggen voor hun jarenlange liefdevolle verzorging van Coos.

Francien Derwort - van der Drift en  
Jacques Derwort (in liefdevolle herinnering)  
en verdere familie

*U kunt een herinnering aan Coos achterlaten  
op [www.de-laatste-eer.nl/condoleren](http://www.de-laatste-eer.nl/condoleren)*