



“Ik heb een mooi leven gehad, het is goed zo”

*Ga nooit weg zonder groeten,
ga nooit weg zonder zoen.
Als je het noodlot zult ontmoeten,
kun je het nooit meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet een hart zo'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.*

Na een lang en actief leven is overleden onze vader, schoonvader en opa

Jacobus Petrus Koeleman

- Koos -

weduwnaar van Riek Koeleman - van Oyen

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

* Delft, 16 januari 1930

† Delft, 12 januari 2019

Correspondentieadres:

Familie Koeleman
p/a uitvaartverzorging De Laatste Eer
Juniusstraat 4
2625 XZ Delft

Koos is overgebracht naar uitvaartcentrum van De Laatste Eer, Juniusstraat 4 te Delft, alwaar geen bezoek.

De plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden in de aula van begraafplaats Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, op maandag 21 januari om 11.00 uur. Aansluitend zullen we Koos naar zijn laatste rustplaats brengen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

U kunt een herinnering aan Koos achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Jos en Inge
Erwin, Remco en Nienke ♥

Myra