



*Henny Mann - Spruijtenburg*

*Zoals een hinde smacht  
naar stromend water,  
zo smacht mijn ziel  
naar u, o God*

*Psalm 42 vers 2*

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend en met bewondering voor de wijze waarop ze zich de afgelopen anderhalf jaar heeft overgegeven aan haar dwarslaesie, geven wij u kennis dat moegestreden en verlangend naar het einde van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en betrokken oma

## *Hendrika Mann - Spruijtenburg - Henny -*

\* Den Helder, 30 september 1935

† 28 november 2018

Mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma is thuis,  
waar we deze dagen als familie bij haar willen zijn.

Op vrijdag 7 december om 11.00 uur, zal de afscheidsdienst worden gehouden  
in de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft.

Na afloop van de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de  
ontvangkamer van het crematorium.

U kunt een herinnering aan Henny achterlaten  
op [www.de-laatste-eer.nl/condoleren](http://www.de-laatste-eer.nl/condoleren)

De familie heeft voor bloemen gezorgd.

Pijnacker	Ad Mann
Lynchburg, VA, USA	John en Nancy Alexander, Adrian, Anna, Josh, Nick
Walchwil, CH	Paul en Meiny Sander en Jael, Laura
Pijnacker	Arjan en Marlies Mathijs en Mare, Nienke, Hugo
Amersfoort	Angelique en Martin Wouter, Tobias, Roald