



De vrolijke herinneringen aan jou nemen we voor altijd met ons mee.

We willen alleen maar jou,
we hebben nooit alleen herinneringen aan jou gewild.

Je zit nu voor altijd in ons hart.

De mooie herinneringen zullen voor altijd blijven.

Lieve schat, dank voor je liefde, zorgzaamheid en voor wie je was.

We wisten dat er geen herstel meer mogelijk was door de ziekte van Alzheimer.
Het valt ons daarom zwaar u mede te delen dat wij afscheid hebben moeten nemen
van mijn innig geliefde vrouw, lieve moeder, dochter, zus, schoonzus en onze tante

Erica Keet - Sikkel

* Den Haag, 27 juli 1959

† Delfgauw, 19 juli 2022

Erica verblijft tot de dag van de uitvaart in het Jaffahuis, Jaffalaan 10 te Delft,
alwaar geen bezoek.

Jullie zijn welkom om samen met ons afscheid van Erica te nemen. Dit gaan wij doen in
de aula van begraafplaats Jaffa, Jaffalaan 10 te Delft, op dinsdag 26 juli om 13.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Erica naar haar laatste rustplaats.

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Al uw herinneringen aan Erica zijn ons zeer dierbaar.
Wij stellen het op prijs als u deze met ons wilt delen op
www.de-laatste-eer.nl/condoleren

Arno Keet
Ilona

Joop Sikkel, in liefdevolle herinnering
An Sikkel - de Ruiters en Meindert Laagland

Marco en Caroline Sikkel
Julian
Amber

Correspondentieadres:
Familie Keet - Sikkel
p/a uitvaartverzorging De Laatste Eer
Juniusstraat 4
2625 XZ Delft